

Submission 5

Zintuiglijkheid in de Nederlands-Indische (reis)literatuur

Rick Honings¹, Nick Tomberge¹, Arnoud Arps^{1, 2}

¹ *Universiteit Leiden, Leiden, Nederland*

² *Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland*

De laatste jaren staat het koloniale verleden van Nederland in 'de Oost' volop in de belangstelling. In 2020 was het 75 jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd. Dat is, ondanks de coronacrisis, niet onopgemerkt gebleven. Er gaat geen week voorbij zonder dat er over Indië geschreven wordt. Vooral de laatste jaren is het Nederlandse zelfbeeld in relatie tot het koloniale verleden aan het wankelen gebracht. 'Helden' van weleer zijn van hun voetstuk gevallen en velen pleiten ervoor de geschiedenis van het Nederlandse koloniale verleden te herschrijven en vanuit nieuwe perspectieven te onderzoeken. In dit panel willen we laten zien wat het kan opleveren om onderzoek te doen naar (facetten van) zintuiglijkheid in relatie tot koloniale letterkunde, in het bijzonder Nederlands-Indische (reis)literatuur.