

Submission 31

Nederlandse en Vlaamse reisteksten over Zuid-Afrika in de jaren 1990

Ewa Dynarowicz

Universiteit Wrocław, Wrocław, Polen

'Ik heb me een beetje verheugd op dit Afrikaans, uit nostalgie denk ik': Nederlandse en Vlaamse reisteksten over Zuid-Afrika in de jaren 1990 – bijdrage SAVN-Kongres. Toen Zuid-Afrika in de jaren negentig de overgang maakte van apartheid naar democratie, kwam er een einde aan de periode van internationale culturele boycot van het land en kregen de culturele betrekkingen met Nederland en Vlaanderen een nieuw leven ingeblazen. In mijn bijdrage wil ik aandacht geven aan het karakter van deze hernieuwde belangstelling zoals deze uitdrukking kreeg in een aantal Nederlandse en Vlaamse reisteksten over Zuid-Afrika uit de jaren 1990 geschreven door Adriaan van Dis, Herman de Coninck, Kristien Hemmerechts en Tom Lanoye. Vertrekkend van de theorievorming over reisliteratuur (Holland & Huggan, 2000; Edwards & Graulund (eds), 2011; Thompson, 2011; Thompson (ed.), 2016) zal ik aandacht geven aan de houding van Nederlandstalige schrijvers tegenover Zuid-Afrika en zijn bewoners die in de geselecteerde teksten zijn gecodeerd.